



Διαμορφώνοντας την ατζέντα της νεολαίας για το 2021

Συνδιάσκεψη Φιλελεύθερης Νεολαίας,
26-28 Σεπτεμβρίου 2014



Εκδόθηκε από το

Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία
Διεθνής Πολιτικός Διάλογος
71 Avenue de Cortenbergh
1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Γενική επιμέλεια

COMDOK GmbH

Φωτογραφίες

Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία

Αποποίηση ευθύνης

Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία. Το τελικό κείμενο της διακήρυξης συζητήθηκε και υιοθετήθηκε αποκλειστικά από τους συνέδρους.

↑η Συνδιάσκεψη
φιλελεύθερης
νεολαίας

μορφώνοντας
την ατζέν
νεολαία

ssalon

Από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2014, φιλελεύθεροι νέοι από όλη την Ελλάδα συνεδρίασαν δημόσια στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014, συζητώντας και προτείνοντας ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τη χώρα στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης. Μαζί τους, βρέθηκαν περισσότεροι από είκοσι νέοι πολιτικοί από κάθε γωνιά της Ευρώπης, οι οποίοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για τη συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Νεολαίας Φιλελευθέρων (European Liberal Youth - LYMEC).

Η παρούσα έκδοση περιέχει την τελική διακήρυξη της Συνδιάσκεψης που καλεί σε πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις για τον οικονομικό τομέα, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, το Εκπαιδευτικό Σύστημα και τη Δημόσια Διοίκηση. Επισημαίνει επίσης τη σπουδαιότητα της ελληνικής συμμετοχής στην ΕΕ. Η διακήρυξη, που μετά από έντονες διαβουλεύσεις υιοθετήθηκε ομόφωνα, είναι ένα σαφές μήνυμα προς τους Έλληνες πολιτικούς ότι το μέλλον εξαρτάται από τη δημιουργία ευκαιριών για κάθε πολίτη ξεχωριστά, σε μια πιο ελεύθερη και ανοικτή κοινωνία. «Διαμορφώνοντας την ατζέντα της νεολαίας για το 2021» οι νέοι στέλνουν μία πρόσκληση αφύπνισης προς όλους τους Νομοθέτες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Προοίγιο

Σήμερα η Ελλάδα μας υποφέρει από μία βαθιά οικονομική κρίση και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει συστημικά προβλήματα που υπονομεύουν την κοινωνική ευημερία και συνοχή. Η κατάσταση αυτή, συνδέεται ασφαλώς με την κρίση χρέους και οφείλεται κατά βάση στις αποτυχημένες πολιτικές προσεγγίσεις, στις πολιτικές του μεγάλου κράτους και στις πελατειακές σχέσεις του παρελθόντος. Σοβαρή συνέπεια των παραπάνω είναι ότι η παραγωγική τάξη δεν μην μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση του «γενεακού συμβολαίου», κλονίζοντας την ακριβοδίκαιη διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ των γενεών.

Εμείς, η νέα γενιά της Ελλάδας πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τρέχουσα κατάσταση μπορεί να ξεπεραστεί μόνο αν οι ίδιοι επιχειρήσουμε να αλλάξουμε τη χώρα με υπευθυνότητα και αυτοδέσμευση. Άλλωστε, είμαστε εκείνοι το μέλλον των οποίων διακυβεύεται αλλά κανείς δεν δέχεται να ακούσει. Αφουγκραζόμαστε τα σημεία των καιρών, γι' αυτό θέλουμε να δυναμώσουμε τη φωνή μας, να ενεργοποιηθούμε και να επιφέρουμε δραστικές κι επιτυχημένες αλλαγές.

Με αυτή τη στόχευση, εμείς, μια μεγάλη ομάδα φιλελεύθερων και αφοσιωμένων νέων Ελλήνων, συναντηθήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2014, για να υιοθετήσουμε μια διακήρυξη που απαντά στα πιο επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γενιά μας. Θέλουμε να αποκτήσουμε βήμα. Θέλουμε οι προσκλήσεις μας για δράσεις –όπως εκτίθενται παρακάτω– να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Σε αυτά που ακολουθούν παρουσιάζουμε τις ιδέες και τις λύσεις μας

- για να ενδυναμώσουμε την οικονομία και να μειώσουμε την ανεργία
- για να κάνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα καλύτερο και να προωθήσουμε την καινοτομία
- για τη θέση της Ελλάδας στην ενοποιημένη Ευρώπη
- για να κάνουμε τους θεσμούς και τη διοίκηση ωφέλιμους για τον ελληνικό λαό

Οικονομία και Ανεργία

Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες δυσχεραίνουν την αγορά εργασίας ιδιαίτερα όσον αφορά στους νέους. Η παρούσα συμμετοχή τους είναι περιορισμένη, γεγονός που πρέπει να αλλάξει ριζικά. Προχωρώντας ένα βήμα πέρα από την απλή διαπίστωση της κατάστασης οφείλουμε να προβούμε σε ρεαλιστικές προτάσεις που είναι ικανές να φέρουν την ανατροπή. Η έλλειψη προοπτικών και κατά συνέπεια η μαζική αποδημία στο εξωτερικό, καθώς και η ισχυρή απογοήτευση από το πολιτικό σκηνικό αποτελούν απόρροιας της ανεργίας οι οποίες χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενεργοποίησης των νέων στα πολιτικά δρώμενα αλλά και του σχεδιασμού οικονομικών μεγεθών προσανατολισμένων στις ανάγκες της νεολαίας.

Επομένως, εμείς, οι φιλελεύθεροι νέοι της Ελλάδας, αιτούμαστε...

- 1** να μειωθούν τα συχνά τεράστια διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια καθώς και τα έξοδα που αυτές οι διαδικασίες συνεπάγονται. Παράλληλα να προωθούνται οι επιχειρηματικές ιδέες προς αποδοτικές κατευθύνσεις με ταυτόχρονη έμφαση στη συμβουλευτική και υποστηρικτική καθοδήγηση των νέων επιχειρηματιών. Συγκεκριμένα, προτείνουμε τη σύσταση εταιρειών μέσω διαδικτύου και την επιτάχυνση ολοκλήρωσης συστήματος ενιαίας μηχανογράφησης,
- 2** να καταργηθούν οι πελατειακές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα και δεν επιτρέπουν την αποδέσμευση οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων με σκοπό τις παραγωγικές ενέργειες. Η σημερινή κατάσταση οδηγεί στην υποβάθμιση των ζωτικών λειτουργιών του κράτους και την απαξίωση του ως θεσμού από τους πολίτες. Προτείνουμε ακόμη την ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα έναντι του δημοσίου με απώτερο στόχο τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,
- 3** να μειωθεί η φορολογία και πολύ περισσότερο να σταθεροποιηθεί το φορολογικό και πολιτικό σύστημα ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της οικονομίας. Στην Ελλάδα ο κρατικός παρεμβατισμός αποτελεί βασική αιτία για τα δομικά προβλήματα της αγοράς εργασίας. Αρχικά, με την υψηλή φορολογία μειώνεται δραστικά η ρευστότητα των επιχειρήσεων ενώ οι υψηλές εισφορές τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων αποτελούν τροχοπέδη στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σημαντικό πρόβλημα αποτελούν οι άδικες –ακόμα και παράλογες– μισθολογικές ανισότητες, όπως η ρύθμιση των αποδοχών των εργαζομένων με κρατικές αποφάσεις,

Αξίζει να επισημάνουμε πως οι πιο ευάλωτες ομάδες αναφορικά με την αγορά εργασίας, όπως οι νέοι και οι γυναίκες, επηρεάζονται περισσότερο από αυτά τα ανυπέρβλητα εμπόδια και γι' αυτό με θλίψη διαπιστώνουμε το αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες,

4 να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των πιστώσεων και δανείων για τις μικρές, τις μεσαίες καθώς και τις start-up επιχειρήσεις. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της παροχής άτοκων μακροχρόνιων δανείων που προοδευτικά θα αντικαταστήσουν τις επιδοτήσεις. Στην ίδια κατεύθυνση συνηγορεί η πολιτική της προώθησης των start-up accelerators ήτοι η επιτάχυνση δημιουργίας μικρών νεοσύστατων επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν νέες θέσεις εργασίας συνοπογράφοντας ορισμένες προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης,

5 να σχεδιαστεί η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σπουδαστών και της κοινωνίας σε κάθε στάδιο μάθησης. Σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων, αποτελεί τόσο η τυπική όσο και η άτυπη εκπαίδευση (βιωματική) η οποία θα χορηγήσει τα κατάλληλα εφόδια για την εκπαιδευτική κι επαγγελματική σταδιοδρομία,

6 να επιδοτούνται οι πηγές δημιουργίας θέσεων εργασίας παρά οι θέσεις απασχόλησης που έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης. Χρόνια πολιτική αναφορικά με την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας ήταν η επιδότηση της εργασίας, όμως επιδοτώντας ορθολογικά την έρευνα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία δημιουργούνται τα θεμέλια μακροπρόθεσμης πολιτικής εξασφάλισης θέσεων εργασίας χωρίς χρονικούς περιορισμούς,

7 να τεθούν οι βάσεις για την εδραίωση ενός θελκτικού επιχειρηματικού κλίματος κι ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία οι περιορισμοί στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και ο υπέρμετρος κρατικός παρεμβατισμός παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή του ελεύθερου εμπορίου. Οι υγιείς κι επωφελείς για την κοινωνία ξένες επενδύσεις, μπορούν να ενθαρρυνθούν μέσα από ένα σταθερό και φιλικό για τις επιχειρήσεις οικονομικό περιβάλλον. Προτείνεται ως κίνητρο η καθιέρωση οικονομικών ζωνών (π.χ. σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα του ΟΑΣΑ), στις οποίες οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν ιδιαίτερα προνόμια ενθαρρύνοντας έτσι την επενδυτική δραστηριότητα.

Εκπαίδευση και Καινοτομία

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται στα επίπεδα που έχουμε θέσει για τους εαυτούς μας. Η τρέχουσα δομή της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης δεν ευνοεί την ανάπτυξη της ατομικής ταυτότητας, τα πανεπιστήμια μας δεν είναι ανταγωνιστικά και συχνά λειτουργούν αναποτελεσματικά και ακόμη σε σύγκριση με τα κορυφαία ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, η έρευνα και η ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα είναι ανεπαρκής. Επιπλέον, τα προνόμια των κομματικών οργανώσεων που λειτουργούν εντός των πανεπιστημίων, δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τον μέσο φοιτητή.

Επομένως, εμείς, οι φιλελεύθεροι νέοι της Ελλάδας, αιτούμαστε...

- 1** να προωθηθεί και να διευρυνθεί ο θεσμός της ολοήμερης εκπαίδευσης με παράλληλη αναδιαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος έτσι ώστε να συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της ατομικής πρωτοβουλίας, της συμμετοχής και της συνεργασίας έτσι ώστε να δημιουργηθούν πιο υπεύθυνοι-ενεργοί πολίτες,
- 2** να ενισχυθεί ο θεσμός των γραφείων διασύνδεσης των ιδρυμάτων Γ'βάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη γνωριμία-εξοικείωση των μαθητών της Β'βάθμιας με τις επιλογές που προσφέρονται,
- 3** να αποσυνδεθεί η Β'βάθμια από τη Γ'βάθμια εκπαίδευση (κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων) και οι εισαγωγικές εξετάσεις να γίνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ιδρύματος,
- 4** να υιοθετηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να βασίζεται στα κίνητρα και στην προώθηση της αριστείας, μέσα κι έξω από το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι αυτοδιοίκητο και αυτόνομο στην εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών και στην επιλογή των καλύτερων επιστημόνων έτσι ώστε να προωθείται ο ανταγωνισμός. Η ποιότητα του προσωπικού και των υποδομών θα πρέπει να υιοθετεί τις καλύτερες πρακτικές από τις κορυφαίες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης, εναρμονίζοντας τες με βάση την ελληνική πραγματικότητα,

-
- 5 να συντονίζει και να ανακοινώνει αποτελεσματικά το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μεταξύ της Γ'βάθμιας εκπαίδευσης και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ώστε να υποστηρίξουν την εξειδίκευση και την ταχεία απορρόφηση των αποφοίτων,
- 6 να επιτρέπεται στα ελληνικά πανεπιστήμια να αναζητούν και να δέχονται την επώνυμη ιδιωτική χρηματοδότηση (στα πλαίσια της διαφάνειας) με στόχο τη διεύρυνση των δυνατοτήτων των φοιτητών και των ερευνητών,
- 7 να αναγνωριστεί η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο της εκπαίδευσης, μέσω του ανταγωνισμού, θα ανοίξουν πολλές νέες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες και θα εμπλουτίσουν τα ακαδημαϊκά πρότυπα. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα θα μπορούν να ιδρύσουν θυγατρικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, με στόχο οι Έλληνες φοιτητές που τώρα σπουδάζουν στο εξωτερικό να αποφεύγουν τις υψηλές οικονομικές επιβαρύνσεις μένοντας στην Ελλάδα και αυξάνοντας παράλληλα το ΑΕΠ επενδύοντας στις σπουδές τους. Αντίστοιχα, πολλοί ξένοι φοιτητές θα επισκέπτονται την Ελλάδα για τον ίδιο σκοπό,
- 8 να καταργηθούν οι ελεγχόμενες από τα κόμματα φοιτητικές οργανώσεις που διοικούν τα πανεπιστήμια, εξυπηρετώντας όχι τα συμφέροντα των φοιτητών αλλά εκείνα των κομμάτων τους. Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από την άμεση πολιτική επιρροή και να επικεντρώνονται

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση ελευθέρων, υπερήφανων και δημοκρατικών λαών. Η ισχυρή και σταθερή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών είναι εγγυητής της σταθερότητας, της πρόοδου και της ευημερίας στην Ευρώπη. Σε έναν ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο κόσμο, οι Ευρωπαίοι έχουν καλύτερες ευκαιρίες να συναγωνιστούν τα άλλα έθνη όταν συνδυάζουν τη συλλογική παραγωγικότητα και δημιουργικότητά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει το επιτυχέστερο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο πανευρωπαϊκής συνεργασίας. Η Ελλάδα είναι οργανικό μέρος της Ευρώπης, και οι Έλληνες πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα να διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσης με τους άλλους Ευρωπαίους συμπολίτες τους. Εν τούτοις, πολλοί Έλληνες αισθάνονται απόμακρυσμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι αρμόδιος για τη λήψη αποφάσεων, στην Αθήνα ή στις Βρυξέλλες.

Επομένως, εμείς, οι φιλελεύθεροι νέοι της Ελλάδας, αιτούμαστε...

- 1 να διευρυνθεί η γνώση και οι πληροφορίες μέσω των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και συμμετοχής, για τους σκοπούς, τη δομή και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των δικαιωμάτων του κάθε Ευρωπαίου πολίτη έτσι ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα. Η Ευρώπη είναι το κατεξοχήν δημιούργημα του φιλελευθερισμού, καθώς είναι βασισμένη στην ελευθερία, στα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, στην ελεύθερη αγορά, στην κοινή ιστορία και παράδοση, καθώς επίσης και στην αξία της ειρήνης μεταξύ των διάφορων ευρωπαϊκών εθνών,
- 2 όσοι Έλληνες πολιτικοί επιρρίπτουν την ευθύνη «στις Βρυξέλλες», στις ασαφείς πολιτικές της ΕΕ και στο «καθεστώς των χωρών-δανειστών» κάθε είδους, υπονομεύοντας την κοινή προσπάθεια, να ασχοληθούν κυρίως με τις δικές τους αποτυχίες και ανεπάρκειές του δεδομένου ότι κάθε ευρωπαϊκή απόφαση λαμβάνεται σε συμφωνία με τις εκλεγμένες κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών κι έτσι είναι κι εκείνες συνυπεύθυνες γι' αυτές. Η πίστη στη συνέχεια της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι πάρα πολύ σημαντική για να χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος τράγος για την ανεπαρκή εθνική νομοθεσία,

3 να εφαρμοστεί το κοινοτικό κεκτημένο σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής και να εφαρμόστούν οι νόμοι και οι οδηγίες που έχουν ψηφιστεί από το ΕΚ και το Συμβούλιο, με τρόπο συνεπή ως προς τον σκοπό, το πνεύμα και το χρονικό πλαίσιο καθότι έχουν ήδη ψηφιστεί από τους αντιπροσώπους των Ελλήνων πολιτών στα ευρωπαϊκά όργανα,

4 να ξεκινήσει μία εκστρατεία από τους αντιπροσώπους μας για περισσότερη υποστήριξη από τους ευρωπαίους εταίρους μας για τα θέματα πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η μετανάστευση και η ασφάλεια των συνόρων καθώς τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Επιπλέον θεωρούμε ότι χρειάζεται ενισχυμένη συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας με στόχο την αύξηση της ασφάλειας,

5 να αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις για μια λειτουργική εσωτερική αγορά, χαρακτηριζόμενη από επαρκή και ισότιμη πρόσβαση όλων των ελληνικών ιδιωτικών εταιρειών σε διαθέσιμα κεφάλαια. Είναι ιδιαίτερα μη ανταγωνιστικό ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες πρέπει να πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια για πιστώσεις σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,

6 να ενθαρρυνθεί κι ενισχυθεί η περιφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία, με κάθε δυνατό τρόπο,

7 να αναπτυχθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική σχετικά με τις θέσεις εργασίας μικρής ή μεγάλης ευθύνης στην ΕΕ. Επίσης, οι διορισμοί προσώπων σε σημαντικές θέσεις στη διοίκηση της ΕΕ πρέπει να αποφασίζονται με βάση την αξία, και όχι από την εγγύτητα στον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αναφορικά με τις θέσεις εργασίας μικρής ευθύνης μέσα στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, περισσότεροι νέοι πρέπει να ενθαρρυνθούν για να επιδιώξουν ευκαιρίες εργασίας στα ευρωπαϊκά όργανα, με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για όλους και να λάβουν κίνητρα να διαδώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με την επιστροφή τους στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες.

Όργανα και Διοίκηση

Είναι ευρέως γνωστό ότι η δημόσια διοίκησή έχει πολλές ανεπάρκειες, μερικές από τις οποίες είναι δομικές ενώ άλλες είναι ένα προϊόν της εγκώριας νοοτροπίας. Επιπλέον, ορισμένα μέρη του Συντάγματος είναι αναχρονιστικά και απαιτούν μια τολμηρή αναθεώρηση ώστε να βοηθήσουν το Κοινοβούλιο να νομοθετήσει σύμφωνα με τις επίκαιρες κι επείγουσες ανάγκες της κοινωνίας.

Επομένως, εμείς, οι φιλελεύθεροι νέοι της Ελλάδας, αιτούμαστε...

1 να περιοριστεί η δυνατότητα «απειλής» πρόωρων εκλογών που αποσταθεροποιεί ολόκληρη την πολιτική διαδικασία. Η Βουλή πρέπει να έχει στη διάθεση της μια πλήρη νομοθετική περίοδο τεσσάρων ετών ενώ σε περίπτωση όμως πρόωρων εκλογών, η νέα Βουλή να εκλέγεται μόνο για το διάστημα που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου,

2 να μειωθεί δραστικά το πλήθος των κρατικών δομών ώστε να προκύψει αντίστοιχη μείωση του πλήθους των δημοσίων υπαλλήλων και να καταργηθεί η συνταγματικός προβλεπόμενη μονιμότητα τους. Να εξασφαλιστεί μια μόνιμη και δίκαιη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που θα διασφαλίζει ότι όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται σε δημόσιες θέσεις θα έχουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση για να ανανεώνουν τις γνώσεις τους και να τους ενημερώνει για τις σύγχρονες μεθόδους και πρότυπα του αντικειμένου τους,

3 να εκσυγχρονιστεί το δικαστικό σώμα, καθιστώντας τη λειτουργία του πιο άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική. Δεν είναι λειτουργικό να περιμένουμε για μια απόφαση πάνω από δέκα χρόνια, ούτε είναι δίκαιο να αποφασίζουν οι ίδιοι το ύψος των αμοιβών τους κατά το δοκούν. Στα πλαίσια των παραπάνω, προτείνουμε

I. τον περιορισμό της πρόσβασης στον Β' βαθμό δικαιοδοσίας, ιδίως μέσω της αύξησης του κόστους άσκησης ενδίκων μεσών, με πρόβλεψη μέριμνας ή και απαλλαγής από το παραπάνω κόστος για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια,

II. την ενίσχυση και προώθηση των συστημάτων εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (διαιτησία-διαμεσολάβηση), με πρόβλεψη για δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης ακόμη και ποινικών υποθέσεων με χαμηλό απειλούμενο πλαίσιο ποινής κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εγκαλούντος και εγκαλούμενου ενώπιον του εισαγγελέα,

III. την κατάργηση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων (όπως η ποινική νομοθεσία για τη χρήση των ναρκωτικών) οι οποίες είναι αιτία συμφόρησης πολυάριθμων υποθέσεων στα δικαστήρια και ταυτόχρονα κρατουμένων στα σωφρονιστικά ιδρύματα,

IV. τον επανασχεδιασμό του σωφρονιστικού συστήματος με έμφαση στις εναλλακτικές δυνατότητες εκτίσεως των ποινών, όπως είναι η κοινωνική εργασία,

V. την ίδρυση νέων δικαστικών δομών που θα έχουν εξειδίκευση στις υποθέσεις αρμοδιότητας τους με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης αλλά και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των αποφάσεων. Ως παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής, προτείνεται η ίδρυση εμποροδικείων. Η ασφαλής και ταχεία εκδίκαση των εμπορικών υποθέσεων θα αποτελέσει τη βάση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση του επενδυτικού προφίλ της χώρας,

VI. την προώθηση της μηχανοργάνωσης μέσω υποχρεωτικής υποβολής δικογράφων και δικηγορικών προτάσεων σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και μέσω άμεσης ηλεκτρονικής καθαρογραφής όλων των δικαστικών αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων,

4 να εισαχθούν σύγχρονες ηλεκτρονικές λύσεις για κάθε συναλλαγή με το κράτος, προκειμένου να καταστήσουμε το σύστημα λιγότερο ευάλωτο στη διαφθορά, πιο φιλικό προς τους πολίτες και να ελαχιστοποιήσουμε τη γραφειοκρατία. Απώτερος σκοπός είναι η αντιστροφή του κανόνα στις σχέσεις των πολιτών με τη διοίκηση: μόνο αν κάτι δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά να διενεργείται με φυσική παρουσία του διοικούμενου,

5 να ανεξαρτητοποιηθούν ουσιαστικά και όχι μόνο τυπικά οι ανεξάρτητες αρχές. Η εκλογή της διοίκησης τους να διενεργείται από τη Βουλή με ειδική αυξημένη πλειοψηφία.

